



4

DEISE 2011

HOLL. MISSIEZUSTERS.

In Nederland zijn, Goddank, veel edelmoedige jongedochters, die bereid zijn alles te verlaten en zich zelve op te offeren voor de redding der ongelukkige zielen in de Missies. Maar helaas, vroeger moesten ze bijna allen naar Vreemde Congregaties, waar de bezwaren zeer groot zijn, om verschil van taal en vooral van zeden levenswijze enz. (want in de Holl. Congregaties was maar weinig kans om naar de Missiesgezonden te worden. Daarom is het gelukkig dat er in de laatste jaren beter gelegenheid gekomen is vooral dat er met toestemming van Z. H. de Paus, van Febr. 1913 te Boerdonk-Erp N.B. een Holl. Congregatie van Missiezusters van den H. Antonius is opgericht, voornamelijk voor de vreemde Missies.

Mogen er velen intreden om het rijk Gods uit te breiden, en de arme Heidenen, vooral Vrouwen en Kinderen, te helpen redden; want er komen er bij tienduizenden te kort.

Aanvragen: de ZeerEerw. Overste; of ZeerEerw. Pastoor, Boerdonk-Erp N.B.

Beleefd STEENTJES gevraagd voor het Holl. Zusters-Missiehuis van den H. Antonius, te Boerdonk-Erp N.B.